

K E R K N I E U W S

van de Ontmoetingskerk te Sleenwijk / Woudrichem

Protestantse Kerk



week 13

Zondag 25-02-2018, 2e zondag van de 40 dagen Reminiscere, jaargang 33, nr. 13.

Welkom namens de kerkenraad voor u allen hier in de kerk en ook voor u met ons verbonden via internet www.audioserver.nl / www.kerkdienstgemist.nl.

De morgendienst van deze zondag

Voorganger in deze dienst is mevr. ds. C. Flier.
Ouderling van dienst is dhr. J. van 't Hoff.
Organist is Henk van Andel.
Kosters zijn Cockie en Gerrit Slagmolen.

Uw gaven

Deze zondag zijn uw gaven bestemd voor kerk en groot onderhoud.

Kindercrèche

Tijdens de kerkdienst zullen de kleinsten worden opgevangen door Melanie Faber Marry van Genderen en Marit Kurpershoek.

Kinderevendienst

Groep 1 en 2 in zaal 3, groep 3 en 4 in zaal 2, groep 5 en 6 in de Skybox en groep 7 en 8 in de consistorie.

Bloemengroet

Vanuit de gemeente wordt de bloemengroet gebracht bij mevr. M. Scherff-Wijnja, Transvaal 45.

Kerkelijk Bureau

Het Kerkelijk Bureau draait vanuit Vlietstraat 35. De tweede dinsdag van de maand is er, van 19.00-20.00 uur, zitting in de kerk. Drukwerk graag ruim van te voren aanleveren.
E: kerkelijkbureau.gerefkerk.sleenwijk@hetnet.nl. T: 0183-302420.

Ingekomen:

Dhr. A.C. van Melle, Kleine Haarsekade 30, 4205 VA Gorinchem.

Vooruitblik

Volgende week 04-03-2018:

- worden de kleinsten opgevangen door Lysette van Veen, Daphne Swart en Marieke ven Kapel;
- worden uw gaven bestemd voor voorjaarszendingswerk en groot onderhoud;
- is de voorganger in de gezamenlijke morgendienst ds. S.L.S. de Vries uit Schalkwijk;
- zijn Cockie en Gerrit Slagmolen koster;
- zorgen Bert, Willemien en Wim voor de koffie.

Agenda

Maandag 26 februari 2018 19.30 uur Vergadering CvK

Kubussen

In de hal en bij de zijuitgang staat tijdens de 40dagentijd weer een kubus.
Wij vragen u om een extra bijdrage voor onze medemens.
In deze 40dagentijd staan wij stil bij moeders, vaders, verzorgers en grootouders in alle delen van de wereld die de ruggengraat van de samenleving vormen. Door hun inzet krijgen hun kinderen en hun gemeenschap nieuwe hoop en kracht.
Wij ondersteunen hen, zodat zij moedig door kunnen gaan. Helpt u mee?

Project van de week

Uit de schulden

Steeds meer mensen in Nederland hebben tijdelijk of blijvend schulden. Alleenstaande moeders zijn extra kwetsbaar. In 2011 heeft Kerk in Actie samen met andere kerken en christelijke organisaties het project SchuldHulpMaatje opgezet. Binnen dit project worden vrijwilligers tot 'maatjes' opgeleid om mensen met schulden te begeleiden en te coachen. Inmiddels zijn er zo'n 1.500 maatjes. Jaarlijks worden zo'n 6.000 mensen persoonlijk begeleid. Daarnaast krijgen 15.000 mensen via internet hulp bij hun financiën. Ook is er een speciale website waar jongeren meer te weten kunnen komen over geldzaken en risico's van schulden en waar ze ontdekken hoe ze schulden kunnen voorkomen of waar ze hulp kunnen krijgen. De collecteopbrengst wordt onder meer ingezet om nieuwe maatjes te trainen, zodat zij goed voorbereid zijn op hun taak.

Project volgende week: Sterke vrouwen opleiden op Papoea.

Basisclub

Gezocht: 3 enthousiaste mensen voor de Basisclub.

Vanaf volgend schooljaar zijn we op zoek naar 3 enthousiaste vrijwilligers die 10 avonden de Basisclub willen leiden. De kinderen zijn in de leeftijd van 10 tot 13 jaar.

Het betreft een nieuw duo en iemand die aanschuift bij een andere leidinggevende. Na de zomervakantie beginnen we met een nieuwe groep kinderen.

Deze kinderen zullen aankomende 2 jaar iedere maandagavond in de Skybox bij elkaar komen.

In totaal komen we 30 keer per jaar bij elkaar. Ieder duo dat leiding geeft verzorgd 10 avonden.

We hebben een leuke nieuwe methode die gevolgd kan worden.

Spreekt dit u aan of wilt u meer informatie? U kunt altijd mailen naar tomenmelanie@gmail.com.

Aangepaste kerkdienst

Zondagmiddag 4 maart a.s. is er een aangepaste kerkdienst met en voor mensen met een verstandelijke beperking in de hervormde kerk, C. Branderhorststraat 5, Eethen. Voorganger is ds. M. Vastenhouw uit Eethen en het thema luidt: 'God is steengoed'. De dienst begint om 15.00 uur. Na afloop is er nog gelegenheid om gezellig met elkaar na te praten onder het genot van een kopje koffie, thee of fris.

Kerk-Anders

Sterven en opstaan in de muziek van J.S. Bach

Datum: maandag 5 maart 2018
Tijd: 20.00 – 21.30 uur
Plaats: Notenlaan 71 (pastorie)
Leiding: ds. Leo Oosterom
Maximum 12 deelnemers. Opgave verplicht.

Natuurlijke landbouw: voedsel met gezond boerenverstand

Datum: maandag 12 maart 2018
Tijd: 20.00 uur
Plaats: Trefpunt
Leiding: landschapsherder Erik Rietjens

In de uitzending *Boer-zoekt-vrouw-reünie* (januari 2018) was hij te zien..... schaapherder Erik uit het Zuid-Limburgse Melleschet. De schapen had hij afgestaan voor de drijfwedstrijd van de 'gekoppelde' boeren. Tijdens zijn gewone werk overziet hij de kudde en het landschap. Gelegenheid om na te denken over zaken als landschap en landbouw, voeding en voedsel, natuur en cultures. Denk en praat mee in de week van de Biddag voor gewas en arbeid. Meer informatie: zie het programmaboekje en de kerk-website.

Liturgie zondag 25-02-2018:

Lied 25: 1
Lied 25: 7
Lied 281: 1, 2, 3, 4 en 5
Zingen: 'Kijk eens om je heen'
Lezing uit 1 Koningen 19: 9-18
Lied 321: 1, 2, 3, 6 en 7
Lezing uit Marcus 9: 2-10
Lied 543: 1 en 3
Orgelspel: Triosonate BWV 528 deel 1 :
Adagio-Vivace van J.S. Bach
Lied 25b (refrein)
Lied 544: 1, 2 en 5
Lied 415: 3

Gedicht bij de liturgische bloemschikking:

Op de berg
-onuitspreekbaar geheim-
zien,
soms even,
glanzend Licht van God,
goudstof in de ziel,
dat je verlicht
uit het duister trekt
sprakeloos maakt:
zwijgen is goud.
In daden
wordt leven
in het licht
van God
zichtbaar
en straalt.

Projectlied:



Kijk eens om je heen, kijk eens om je heen,
geef elkaar een hand, je bent niet al-leen.
Want wij moeten sa-men de-len,
sa-men zin-gen, sa-men spe-len.
Ook al zijn wij nog maar klein:
sa-men spe-len is pas fijn.

2. Kijk eens om je heen,
kijk eens om je heen,
wij zijn in de wereld niet alleen.
God zal altijd voor ons zorgen,
elke avond, elke morgen.
Of je blij of droevig bent:
Er is altijd iemand die jou kent.

U allen een goede zondag gewenst.

Berichten voor Kerknieuws inleveren **uiterlijk donderdagmiddag 17.00 uur.**
E-mailadres: kerknieuws@ontmoetingskerksleeuwijk.nl.
Het internetadres van de kerk is: www.ontmoetingskerksleeuwijk.nl.