

K E R K N I E U W S

van de Ontmoetingskerk te Sleeuwijk / Woudrichem

Protestantse Kerk



week 15

Zondag 11-03-2018, 4e zondag van de 40 dagen, Laetare, jaargang 33, nr. 15.

Welkom namens de kerkenraad voor u allen hier in de kerk en ook voor u met ons verbonden via internet www.audioserver.nl / www.kerkdienstgemist.nl.

De morgendienst van deze zondag

Voorganger in deze dienst is mevr. ds. C. Flier.
Ouderling van dienst is mevr. T. Klootwijk.
Organist is Gerard Roza en kosters zijn Petra Dekker-van der Niet en John Popma.

Uw gaven

Deze zondag zijn uw gaven bestemd voor kerk en groot onderhoud.

Kindercrèche

De kleinsten worden opgevangen door Nadina Weverling, Mirella Koman en Hannah van Anandel.

Kinderevendienst

Groep 1 en 2 in zaal 3, groep 3 en 4 in zaal 2, groep 5 en 6 in de Skybox en groep 7 en 8 in de consistorie.

Bloemengroet

Vanuit de gemeente wordt de bloemengroet gebracht bij mevr. M. de Graaf-Koek, Hugo de Grootweg 2. Op 18 februari kreeg niet mw. de Graaf-Koek de bloemengroet, maar gingen de bloemen naar mevr. H. van der Giessen-de Vos, Tienhont 11.

Kerkelijk Bureau

Het Kerkelijk Bureau draait vanuit Vlietstraat 35. De tweede dinsdag van de maand is er, van 19.00-20.00 uur, zitting in de kerk. Drukwerk graag ruim van te voren aanleveren.
E: kerkelijkbureau.gerefkerk.sleeuwijk@hetnet.nl. T: 0183-302420.

Verhuizing:

- Mevr. A.S. Hak-Staal, Dussense Dijk 18, 4271 XL Dussen naar Dorpsstraat 46A, 4271 AD Dussen;
- Mevr. M Scherff-Wijma, Tranvaal 45, 4254 BB Sleeuwijk naar Zorgcentrum Goezate, Raadhuislaan 4, 4251 VS Werkendam.

Vooruitblik

Volgende week 18-03-2017:

- worden de kleinsten opgevangen door Jeanette Slagmolen, Marieke Verhoeven en Nathalie Vos;
- worden uw gaven bestemd voor Kerk in Actie en groot onderhoud;
- is de voorganger in de morgendienst ds. L.J. Oosterom. In deze dienst worden gedoopt:
 - ✚ Ryan Arie Jacobus, zoon van Erik en Diandra den Dekker-van Houwelingen;
 - ✚ Javi, zoon van Tom en Marije de Wild-van Noorloos;
 - ✚ Thimo Johannes Cornelis, zoon van Hans en Elise van Es-van Noorloos;
 - ✚ Fedde Bastiaan Albert, zoon van Dirk en Nynke Duijster-Sanders.
- is er jeugd- en jongerenkerk in de Koren-aar;
- zijn Cockie en Gerrit Slagmolen koster;
- zorgen Agaath, Teun, Riet en Jan voor de koffie.

Agenda

Dinsdag 13 maart 2018	19.00-20.00 uur	Verkoop collectebonnen in het Trefpunt.
Dinsdag 13 maart 2018	19.00-20.00 uur	Kerkelijk Bureau in zaal 5 van het Trefpunt.

Biddag

14 maart

Aanvang 19.30 uur

Voorganger in deze dienst is mevr. ds. M.F. Meeder-van Hof.
Ouderling van dienst is dhr. J. Los.
Organist is Henk van Anandel en kosters zijn Cockie en Gerrit Slagmolen.
Uw gaven zijn bestemd voor kerk en groot onderhoud.
Ad, Wil, Jan en Adrie zorgen voor de koffie.

Kubussen

In de hal en bij de zijuitgang staat tijdens de 40dagentijd weer een kubus. Wij vragen u om een extra bijdrage voor onze medemens. In deze 40dagentijd staan wij stil bij moeders, vaders, verzorgers en grootouders in alle delen van de wereld die de ruggengraat van de samenleving vormen. Door hun inzet krijgen de kinderen en de gemeenschap nieuwe hoop en kracht. Wij ondersteunen hen, helpt u mee?

Project van de week

Kerken Almere runnen een sociale supermarkt. Almere is een jonge stad waar sociale samenhang ontbreekt en waar veel armoede en werkloosheid voorkomt. Samen met andere kerken staat de Protestantse Kerk in Almere mensen in financiële nood bij met praktische hulp, zoals een Sociale Supermarkt. Klanten krijgen geen standaard voedselpakket, maar een persoonlijke pas om boodschappen te doen die aansluiten bij hun behoefte en gezinsgrootte. Ook is er een kleding, meubel- en witgoedloket. Jaarlijks helpt de kerk hiermee tussen de 1.300 en 1.500 mensen. Naast deze praktische hulp ondersteunen zij mensen met advies en cursussen om weer op eigen benen te kunnen staan. Zo kunnen klanten van de sociale supermarkt gemiddeld na drieënhalve maand weer boodschappen doen in een reguliere supermarkt. De verschillende activiteiten zijn verspreid over zeven locaties in de stad. De kerken willen alles onderbrengen in één pand. Collecteert u mee?

Project volgende week: Geen kinderarbeid in de textielindustrie in India.

't Kookpunt

Aanstaande woensdag 14 maart wordt er weer een verrassingsmenu klaargemaakt. De gasten die zich opgegeven hebben worden verwacht om 12.30 uur. Opgeven voor de volgende keer, op woensdag 11 april, kan bij Elly de León-van der Vlugt, telefoonnummer 06-37301621.

Kerk-Anders

Natuurlijke landbouw:

voedsel met gezond boerenverstand

Datum: maandag 12 maart 2018

Tijd: 20.00 uur

Plaats: Trefpunt

Leiding: landschapsherder Erik Rietjens

Voor meer informatie zie het programmaboekje van Kerk-Anders of de website van de kerk.

Kruisweg

Datum: donderdag 22 maart 2018

Tijd: 20.00 uur

Plaats: Koren-Aar

Leiding: Leden van de werkgroep Kerk-Anders

Projectlied:

Kijk eens om je heen, kijk eens om je heen,
geef elkaar een hand, je bent niet al-leen.
Want wij moeten sa-men de-len,
sa-men zin-gen, sa-men spe-len.
Ook al zijn wij nog maar klein:
sa-men spe-len is pas fijn.

2. Kijk eens om je heen,
kijk eens om je heen,
wij zijn in de wereld niet alleen.
God zal altijd voor ons zorgen,
elke avond, elke morgen.
Of je blij of droevig bent:
Er is altijd iemand die jou kent.

Wij leven van verwondering

Wij leven van verwondering
en uit een diep vermoeden,
dat in en om ons leven heen,
een hand ons wil behoeden,
dat er een hart is dat ons draagt
dat er een stem is die ons vraagt,
dat God ons leidt ten goede.

Wij leven dwars door vragen heen,
met tere zekerheden,
dat ondanks vóór- en tegenspraak
hier kwetsbaar wordt beleden,
dat er een hand is die ons draagt
dat er een stem is die ons vraagt
dat God deelt in ons heden.

Wij leven het mysterie uit,
de waarheid, ongemeten,
dat al ons denken bovenuit,
in ons een heel diep weten,
weet dat een hand ons leven draagt
dat er een stem is die ons vraagt
die ons een God wil heten.

Tekst: Alfred C. Bronswijk
Melodie: Lied 302

Liturgie zondag 11-03-2018:

Lied 122: 1
Lied 122: 2
Lied 556: 1, 3 en 4
Projectlied 'Kijk eens om je heen'
Lezing uit Jozua 4: 19-24
Jozua 5: 10-12
Lied 753: 1, 2, 3 en 4
Lezing uit Johannes 6: 1-15
Lied 836: 1, 2 en 3
Lied 136: 1, 8, 12 en 13
Lied 1006
Lied 653: 1, 2 en 7
Lied 415: 3

Liturgie Biddag:

Lied 62: 1
Lied 982: 1 en 2
1e lezing: Psalm 65: 10-14
Lied 65: 2, 5 en 6
2e lezing Marcus 4: 26-34
Lied 981: 1, 2, 3 en 5
Lied 'Wij leven van verwondering'
Lied 978: 1 en 3
Lied 248

Gedicht bij de liturgische bloemschikking:

Het geheim
wordt zichtbaar
in daden van
recht doen,
zorg voor voedsel
van lichaam en geest,
in breken en delen
van twee vissen
en vijf broden.
Zeven
het getal van de drie-ene
verbonden met de aarde,
de vier windstreken.
In breken en delen
bloeit leven op
als tere bloesem
aan een boom
na de winter.

U allen een goede zondag gewenst.

Berichten voor Kerknieuws inleveren **uiterlijk donderdagmiddag 17.00 uur.**

E-mailadres: kerknieuws@ontmoetingskerksleeuwijk.nl.

Het internetadres van de kerk is: www.ontmoetingskerksleeuwijk.nl.