

# K E R K N I E U W S

van de Ontmoetingskerk te Sleenwijk / Woudrichem

Protestantse Kerk



## week 15

Zondag 07-03-2021, 3e zondag van de 40 dagen, Oculi, jaargang 36, nummer 15.

Welkom namens de kerkenraad voor u allen ons verbonden via internet [www.kerkdienstgemist.nl](http://www.kerkdienstgemist.nl), [www.ontmoetingskerksleenwijk.nl](http://www.ontmoetingskerksleenwijk.nl) of de kerktelefoon.

## De morgendienst van deze zondag

Voorganger in deze dienst is mevr. ds. C. Flier.  
Ouderling van dienst is dhr. G. Bok.  
Organist is Niels de Klerk.  
Koster zijn Hans van 't Hoff en Frans Smits.

## Uw gaven

De eerste collecte is bestemd voor de kerk en de tweede voor groot onderhoud.

## Bloemengroet

Omdat er vorige week twee boeketten bezorgd zijn is er deze week geen bloemengroet.

## Bidstond 10 maart 2021

Voorganger in deze dienst is ds. L.J. Oosterom.  
Ouderling van dienst is dhr. B.J. Verhoeven.  
Organist is Niels de Klerk.  
Koster is Cockie Slagmolen-Morée.  
De eerste collecte is bestemd voor de kerk en de tweede voor groot onderhoud.  
Aanvang 19.30 uur.

## Kerkelijk Bureau

Het Kerkelijk Bureau draait vanuit Vlietstraat 35. Drukwerk graag ruim van te voren aanleveren.  
E: [kerkelijkbureau.gereferk.sleenwijk@hetnet.nl](mailto:kerkelijkbureau.gereferk.sleenwijk@hetnet.nl). T: 0183-302420.

## Vooruitblik

Volgende week 14-03-2021:

- is de eerste collecte bestemd voor de diaconie en de tweede voor groot onderhoud;
- is de voorganger in de morgendienst ds. L.J. Oosterom;
- is Anje de Kuiper organist;
- is Cockie Slagmolen-Morée koster.

## Project van de week

### Theologisch onderwijs in het Midden-Oosten.

Voor de kerk in het Midden-Oosten is Libanon een belangrijk land. Er wonen relatief gezien nog veel christenen. Christelijke instellingen in Libanon hebben vaak een regionale functie, zo ook Near East School of Theology (NEST). Dit opleidingsinstituut leidt predikanten op voor landen als Syrië, Armenië, Israël/Palestina en Libanon. Theoloog Wilbert van Saane werkt er namens Kerk in Actie als docent theologie en geeft lessen in systematische theologie en missiologie. Na hun studie keren de kersverse predikanten terug naar huis om hun eigen gemeente te leiden. Zo verspreidt Gods woord zich door heel het Midden-Oosten! Met de opbrengst van deze zendingscollecte steunt Kerk in Actie Willem van Saane en zijn predikanten in opleiding in Beiroet. Helpt u mee?

## Liturgische schikking

### De vreemdeling onderdak bieden.

'Ik was een vreemdeling en jullie namen mij op' (Mattheüs 25:35).  
Er is moed voor nodig om een vreemde echt welkom te heten. In de eerste plaats, omdat je iemand niet kent en in de tweede plaats, omdat iemand jou niet kent.  
Jij bent namelijk net zo goed een vreemdeling voor die ander. De eerste stap is dus om elkaar te leren kennen. Dat kan pas, als je iemand echt durft te zien. Een mens net als jij, met mooie en minder mooie kanten.  
En tenslotte: als je de ander toestaat jou echt te zien. Een mens, net als hij, met mooie en minder mooie kanten. Als dat lukt, dan gaat de rest vanzelf.

**Liturgie Biddag  
10 maart 2021**

Stilte  
Opening  
Psalmgebed: psalm 126  
- 126: 1, zanggroep/solozang  
- Lezing psalm 126: 3-4  
- 126: 3, zanggroep/solozang  
Lezing: Prediker 3: 1-13  
Lied 845 zanggroep/solozang  
Lezing: Marcus 4: 1-9  
Lied 717, zanggroep/solozang  
Overdenking: 'Alles op zijn tijd?'  
Orgelspel  
Gebeden, afgesloten met het Luthers avondgebed  
Aankondiging collecte  
Lied 248, zanggroep/solozang  
Zegenbede en zegenamen

**Liturgie zondag  
7 maart 2021**

Thema van deze zondag: 'heilig huis'

Orgelspel  
Welkom  
Lied 25b  
Bemoediging en groet  
Gebed  
Lied 556: 1, 2 en 3  
Project met de kinderen en projectlied  
Lezing uit Johannes 2: 13-22  
Lied 187  
Verkondiging  
Sopraanaria uit BWV 74 van J.S. Bach  
Dankgebed, voorbeden, stil gebed en 'Onze Vader'  
Lied 405: 1, 3 en 4  
Zegen  
Orgelspel

**Projectlied: Veertig dagen onderweg**

**Refrein 1:**

Veertig dagen onderweg  
om van Hem te leren,  
om te horen wat Hij zegt  
en ons te bekeren.

**Couplet 3e zondag:**

In een tempel, huis van God,  
mag je niet bedriegen.  
Eerlijk zijn is zijn gebod.  
Waarom zou je liegen?

**Refrein 2:**

Veertig dagen onderweg  
om van Hem te leren,  
om te horen wat Hij zegt  
en ons om te keren.

**Sopraanaria uit BWV 74 van J.S. Bach**

Komm, komm, mein Herze steht dir offen,  
Ach, lass es deine Wohnung sein!  
Ich liebe dich, so muss ich hoffen:  
Dein Wort trat itzo bei mir ein;  
denn wer dich sucht, fürcht', liebt und ehret,  
dem ist der Vater zugetan.  
Ich zweifle nicht, ich bin erhöret,  
Dass ich mich dein getrösten kann

**Vertaling:**

Kom, kom, mijn hart staat voor u open,  
Ach, laat het uw woning zijn!  
Ik heb u lief, dus moet ik hopen:  
dat uw woord bij mij binnenkomt;  
want wie u zoekt, vreest, liefheeft en eert,  
is de Vader toegewijd.  
Ik twijfel niet, ik ben verhoord,  
ik kan mij in u vertroosten.

U allen een goede zondag gewenst.

Berichten voor Kerknieuws inleveren **uiterlijk donderdagmiddag 17.00 uur.**

E-mailadres: [kerknieuws@ontmoetingskerksleeuwijk.nl](mailto:kerknieuws@ontmoetingskerksleeuwijk.nl).

Het internetadres van de kerk is: [www.ontmoetingskerksleeuwijk.nl](http://www.ontmoetingskerksleeuwijk.nl).